

Zijn wij vervangbaar?

Geïnspireerd door de geest verbredend geschreven boeken van Yuval Noah Harari, Homo Sapiens en Homo Deus, de roman "Oorsprong" van Dan Brown en de zondagavondserie over de Robo sapiens op npo2 vraag ik mij toch af op welke manier de miljoenen Nederlandse burgers hiernaar kijken. Als paddenstoelen lijken de robots en programma's hierover uit de grond te schieten. Wel of niet gebaseerd op de werkelijkheid, kun je je afvragen of de mensheid gebaat is bij de niet te stoppen ontwikkelingen van de bits en bites technieken, waarbij zij afgespiegeld wordt als louter een verzameling Data, Algoritmen en geloofsprogramma's, geheel gebaseerd op berekeningen dus volledig "uit te lezen" en voorspelbaar. Is het rationalisme van Descartes soms teruggekeerd en zijn wij slechts rationele en technische wezens?

Robotisering, transhumanisme, menselijke agenda's, programmering, waar gaan wij naartoe? Of eigenlijk: waar gaat de mensheid naartoe volgens de biowetenschap dat organismen algoritmen zijn waarbij zij met behulp van de computerrevolutie tot/in een netwerk van data worden ondergebracht. Zijn wij vervangbaar? En als dit zo is, in welke mate? En hoe en door wie worden wij dan bestuurd?

Volgens Harari's zienswijze zijn wij opgebouwd uit een verzameling van allerlei verschillende algoritmes die dag in dag uit "gestuurd" worden door alle mogelijke invloeden van buitenaf. Maar is een computer, waarin mijn DNA gevens, mijn iPhone gebruik, mijn medische dossier, en alle mogelijke uiterst gevoelige, wel of niet geïmplanteerde biometrische sensoren, mijn voor- en afkeuren die dagelijks worden opgeslagen via facebook, Twitter, Instagram et cetera, in staat mij beter te kennen dan ikzelf? Willen wij dit, en gaan wij vertrouwd raken met het idee dat wij een verzameling biochemische mechanismen zijn die constant worden gevolgd, en geleid worden door een netwerk van menselijk (ge)lijkende, louter gevoelloos bijeen geknutseld geavanceerde apparaten van kunststof, metaal en software? Een "elektronisch maatje" die voor ons gaat denken, gaat "adviseren" en ons leven gaat besturen?

Wie gaat ons "bewerken"?

Niet welk bedrijf gaat miljarden omzet maken met al deze data gegevens, maar de vragen zijn, **hóe laten wij ons "bewerken" door diegenen die aan de knoppen draait, en wie zit er aan de knoppen?** Welke Macht zit daarachter? En.. Zijn wij vervangbaar? Je ziet natuurlijk nu al hoe de wetenschap en techniek de mens met robots gaat vervangen. Straks worden er geen robosapiens maar een handjevol übersapiens gecreëerd die zelfs in staat zijn georkestreerd ethisch en moreel te handelen. (oneindige data afwegingen) Maar is dit echt zo? En zijn de wetenschap en techniek in staat zonder dollartekens hun artificiële producten moreel en ethisch in te zetten in de samenleving? Want de vraag blijft ook: is de "biomechanisch" verbeterde mens ook in staat een **beter Mens** te zijn? Een waarachtig levend uniek individu met dromen, drijfveren, en vooral een vrije wil? Is een Robot in staat met mysterieuze oplossingen te komen en situaties en sferen aan te voelen? Intuïtief te zijn en keuzes te maken? Te troosten, empathisch te handelen, en Lief te hebben? Lief "in spirit" en bezielde te Zijn en zingeving te geven aan het bestaan? Te groeien in bewustzijn en creatief-, vernieuwend in de kunst te zijn, geroerd door de prachtige natuur, de stilte, muziek, sport, dans etc. Gaan wij straks de "persoonlijke" robotmens en -maatje, of de innerlijke robotstem, al onze diepste geheimen, oprecht, vergevingsgezind, boos, verdrietig, gefrustreerd, haatdragend of liefdevol, gelukkig en blij, toevertrouwen? Kortom onze diepste gevoelens?

De gekte van de virtuele wereld

Het lijkt ook alsof de wetenschap, door de gekte van de virtuele wereld, zichzelf steeds meer manipuleert en ongeloofwaardiger maakt doordat zij zich in schijnberekeningen en modellen verliest

en zich niet meer baseert op werkelijke metingen. Overigens niet alleen de wetenschap. Hoe heerlijk is het voor een politiek ambtenaar in de waan te verkeren van de goedbedoelde, steeds veranderende en naar zichzelf toe berekenende wetjes en regelgeving, zich niet meer bewust van de noodzakelijke aarding en co-existentie waarin wij leven. De “voeling” met de mens en de maatschappij raakt in het bestuurs- en politiek gestel steeds meer verloren. En als met dit verlies de goede mens een luis in de pels wordt, omdat zij gezien en gehoord wil worden in een steeds onleefbaarder systeem, kun je haar toch beter vervangen?

Controle verlies

Boeken en steeds meer TV programma's verwijzen naar de vraag, wat er gebeurt als de oneindige vormen van dataverwerking niet alleen niet meer onder controle blijft, dus zelfdenkend en handelend wordt, maar ook in verkeerde handen valt. De niet te stoppen voortgaande ontwikkeling in de wetenschap en techniek zou zich zonder bewuste en verantwoorde toepassing tegen zichzelf kunnen keren. Is de mens wijzer geworden, of gaat de geschiedenis zich weer herhalen? Het resultaat van de huidige ICT- revolutie mag niet leiden tot een ontmenselijking van de samenleving.

Wees alert!

Daarom: wees alert! Het maatschappelijk coördinatiesysteem in de wereld wordt gespiegeld door de dagelijkse belanghebbende partijen. Of dit nu persoonlijk, op bedrijfs- of organisatorisch niveau, politiek-, of op wereldleiders niveau afspeelt, alles is een onderdeel van een machtsspel. Alleen wie wordt het slachtoffer?

Uiteindelijk regeert de angst omdat niemand het slachtoffer wil zijn. Wij kunnen niet zonder elkaar. Met elkaar zullen we een leefbare, gelukkige en vrije wereld in de toekomst moeten creëren.

Nee, wij zijn niet vervangbaar. Wij zijn mensen van warm vlees en bloed dat voelt en ervaart, met common sense, een harteklop, en een oneindig bewustzijn. Wij zijn van oorsprong onvervangbare intelligente wezens, met buitengewone multidimensionale scheppingsmogelijkheden. Mensen met gevoel, empathie, intuïtie, een geweten en in staat lief te hebben! Ja, De helende stroom van Liefde, waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Alleen dát wat Vrede en Harmonie in een waarachtige liefdevolle samenleving brengt. En.... mocht je even het spoor bijster zijn in de wirwar van data... en je ongelukkig voelen, her-inner je dan, en Weet dan van binnen, dat jij op dat moment teruggeroepen wordt, om weer in verbinding te komen met jeZelf, voor een hernieuwde balans.

Het is te hopen dat de toepassingen van de AI op welke wijze ook, op een wijze, integere en verantwoorde manier plaatsvindt ten behoeve van het geluk en welzijn van de mens. En niet ten koste van de mensheid.

Viathou Peletier

18-11-2017