

Red de Aarde..., wees een Goed Mens

Steeds meer bewuster wordende mensen vragen in deze tijd “wat kan ik doen om de chaos en destructie verder in de wereld te voorkomen”? Ja, hoe simpel het ook klinkt, een Goed Mens Zijn. Dat is denk ik in deze tijd van grote maatschappelijke verandering, verwarring, egocentrisme, verharding en vergroving de belangrijkste opdracht in onze samenleving die ons gegeven is. Maar wat houdt dat eigenlijk in, een goed mens zijn? En wat bedoel ik met, de Aarde te redden?

Of wij nu geschapen zijn als evenbeeld van God of niet, je zou denken dat wij hier zijn om vooral met veel scheppende liefdeskracht elkaar te ondersteunen in elkaars lief en leed, in elkaars dromen en verlangens, in onze zoektocht naar onszelf, en onze taak op Aarde. Deze ontwikkeling brengt ons tot volwassen uitgebalanceerde wezens in lichaam, ziel en geest om tot een zo optimaal mogelijk bewustzijn te komen, waarmee je de wereld om je heen weer zinvol kunt dienen. Een vicieuze cirkel, ten behoeve van de evolutie die dient om een samenleving te kunnen laten groeien tot een harmonische beschaving, waarin vrede en liefde, maatschappelijke en spirituele ontwikkeling op een hoog peil kan komen.

Is de Goede energie niet de bron van het bestaan?

Ontmenselijking van de samenleving

Is dit niet het ultieme pad van ontwikkeling naar vooral de innerlijke vrede, liefde en harmonie die iedereen zoekt? En is het ontbreken hiervan niet het grote probleem van alle chaos die nu op veel gebieden ontstaat in onze harteloze, immorele en onethische graaimaatschappij door het totaal uit balans geraakte pad van het hoofd naar het hart? Ikke, Ikke, Ikke en de rest kan stikken. Is het niet zo dat bij gebrek aan verbinding van hoofd en hart, er onbewust wetten en regelgeving zijn opgesteld, die tot ontmenselijking van de samenleving hebben geleid, en nu nog leiden, waarvan de Oostvaardersplassen een diep triest voorbeeld is? Hoe daar moedwillig jaarlijks duizend grote zoogdieren de hongerdood sterven omdat de wet dit toestaat en het onwettig, zelfs strafbaar is, deze hulp behoevende dieren bij te voeren? Wie bedenkt zoiets gevoelloos? Door het hoofd bedacht? Is dit geen ontmenselijking?



Hoe kunnen wij het toestaan vanuit het hart, dat banken en overheden de belastingbetaler uitbuiten, dat oorlogen, ten bate van wie?, gelegitimeerd worden met al het lijden van dien en dat op grotere schaal het hele ecosysteem van de Aarde ontwricht wordt door plundering en uitbuiting ten behoeve van een stel machtige Ego's tot zelfbehoud? Wist u dat er jaarlijks dertien miljoen hectare, ja, 13.000.000.000 Ha, tropische wouden (de longen van onze aarde, en dan klagen over een toename van CO2) gekapt worden ten behoeve van “veeteelt, cocaïne, en palmolie”, de zeeën vervuilen met onafbreekbaar “Plastic Mud” waaraan duizenden dieren sterven, en dat er genetisch gemanipuleerd voedsel verbouwd mag worden? Hoe ver zijn wij moreel, ethisch en gewetenloos gezonken? Laten wij dit zelf gebeuren? Zijn wij de “goede mens” die haar taak verzaakt om Moeder Aarde, onze Bron van bestaan harmonisch te ondersteunen en liefdevol en gewetensvol voor haar zorg te dragen, zoals wij dat voor elkaar op kleine schaal zouden moeten doen? Als wij

de Aarde vernietigen, vernietigen wij dan niet onszelf?

Bestaansrecht van Alle Leven

Zijn wij energetisch niet volkomen met elkaar verbonden, dus afhankelijk? Is het niet zo dat wij energiebronnen zijn die radiëren naar het gevoel en sfeer waarin wij ons bevinden? Positieve gevoelens en gedachten geven positieve energie aan de omgeving, en negatieve gevoelens en gedachten geven negatieve energie. Reageert de omgeving niet direct op deze energie? Zowel mens dier als plant? Wat zou er gebeuren met de energie van plant en dier als deze vol liefde, begrip, aanraking, zorg en betrokkenheid verzorgd worden, in tegenstelling tot plant en dier die fabrieksmatig met computers, kunstmatig licht en antibiotica vanuit de machinekamer gevoed worden met een druk op de knop? Wie zijn het eerst energetisch uit balans, en worden ziek? Is de Goede energie niet de bron van het bestaan? Zou het niet zo zijn, dat als wij goed voor elkaar zorgen, voor mens, dier en plant, dat de Aarde ook goed voor ons zorgt? Geeft de Aarde

Het gevoel is het mooiste wat de mens heeft

ons dan goed voedsel, zuurstof en zuiver water terug? Is ons Ruimteschip niet een levend wezen met een enorm bewustzijn en intelligentie die zich volkomen schikt naar de kosmische wetten en volkomen dienstbaar is ten behoeve van ons bestaan? Het bestaansrecht van Alle leven op Aarde?

Even terug naar hoe wij deze ziellose, destructieve energetische levenshouding bewust kunnen maken. Sta Stil... Open de ogen.. Als de kwaliteit van leven bij gebrek aan gevoelsontwikkeling verhard, grof wordt en onmenselijkt, laat het hart zien! Empathie, Laat zien hoezeer het hart lijdt. Je eigen hart, het hart van de Aarde, het hart van alle dieren die sterven, het hart van de planten die gemanipuleerd worden.

Leef het goede

Start bij jezelf, laat je stem horen, direct in je omgeving, spreek je verantwoordiging uit over immorele en onethische praktijken, over oorlog, over geweld, over liefdeloos gedrag. Sta niet toe dat je zelf, en daarmee de mensheid, je ziel verliest en gevoelloos raakt. Het gevoel is het mooiste wat de mens heeft, waarmee hij kan ervaren en kan groei-



Saphire en Viathou

en; intuïtief en spiritueel en waarmee hij/zij op een gewetensvolle manier beslissingen kan nemen. Het gevoel is het enige waarmee de mens op het juiste pad kan blijven. Verbinding met de Goddelijke bedoeling, waardoor hij/zij liefde kan geven, begrip kan tonen, medelevend, mededogend, liefdevol en respectvol kan zijn.

Het gevoel, waarmee hij\zij kan vergeven, zacht en verfijnd kan worden en waarmee de bezieling in leven blijft. Het gevoel, waarmee je werkelijk met zorg en betrokkenheid toegewijd kunt zijn voor de ander; voor mens, dier en plant, en waarmee hij/zij kan inleven en gezamenlijk met het hart en het hoofd de juist beslissingen kunt nemen voor iedereen, de Aarde, de maatschappij, voor je kinderen en daarmee voor jezelf. Het gevoel, maakt de mens zo bijzonder.

Zorg dat je een Goed Mens bent en blijft, vanuit je Hart, ongeacht wat je doet. Dat is het enige wat er nu gevraagd wordt om de destructie een halt toe te roepen. Blijf bij je gevoel van recht en onrecht, eerlijkheid, echtheid en de waarheid, blijf met je geweten in verbinding.... Integer en Standvastig! Leef vanuit zuivere gedachten, zuivere gevoelens en geef liefde. Geef, hoe lastig en moeilijk het kan zijn. Geef. Leef het Goede. Dan is alles wat je doet, en beslist, goed.

Alleen Goede Mensen die leven en geven vanuit het hart kunnen de Aarde redden.

Miljoenen Goede bewuste soevereine mensen... Prachtig!

Wees een van hen. <

www.hoogdeelen.nl