

## Drama's in de Oostvaardersplassen

De dieronterende oefenruimte voor de theoretische praktijken van de mens-beleidsmaker. Misschien beter de ont-aarde speelplaats van wetenschappers genoemd.

Ik werd weer getroffen door foto's van de schrijnende omstandigheden in de Oostvaardersplassen, waar deze tijd van het jaar veel wild en waarschijnlijk ook andere grote grazers, vanuit uitputting ten gevolge van voedsel tekort sterven en wegrotten. Hoe goed theoretisch onderbouwd ook, ik begrijp niet hoe dit soort beleid uitgevoerd wordt in ons kleine kaaslandje waar meer dan 16 miljoen mensen wonen, en uiteindelijk iedere vierkante centimeter aarde -begrijpelijk- gecontroleerd en bestuurd wordt door mensenhanden.. Hoezo natuur, is het geen gecultiveerd ecologisch klimaat wat graag natuur genoemd wordt, maar waar hooguit alleen natuurlijke wetmatigheden en processen de ruimte krijgen. Is deze gecultiveerde Oostvaardersplassen-natuur niet gestuurd en samengevat in een groot Park, waar eenvoudig veel te veel beesten lopen? Waar blijven de morele- en ethische normen en waarden ten aanzien van het dierenwelzijn waarvoor wij als hoeders van de aarde en alles wat daarop leeft en is, verantwoordelijk zijn?

Als je een beetje gevoel in je lijf hebt, of zijn wij zo gebrainwashed en aan het ont-menselijken, kan het toch nooit de bedoeling zijn dat beesten creperen van de honger ten gevolge van een gesteld beleid, terwijl aan de andere kant van het Oostvaardersplassen -hek de burger mededogend, lijdzaam en het liefst met begrip aan moet zien, waar dit beleid toe leidt. En dan spreek ik nog niet eens over de verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van dieren volgens de regelgeving, waar de boer zich aan zeer strenge regels dient te houden om ziekte en verwaarlozing te voorkomen.

Een raaf op een van de vele mogelijk geïnfecteerd, rottende Oostvaardersplassen-kadavers wat een epidemie kan veroorzaken. Is dat uit te leggen? Worden zij 'geruimd'?

Zijn de beleidsmakers niet een beetje doorgeschoot van het hart naar het hoofd?

Wordt het niet tijd dat zij zich als echte mensen met empathie inleven in het **volstrekt onnodig dierenleed** dat voorkomen kan worden door simpelweg de verantwoordelijkheid te nemen voor een gezond wild- en andere grote grazers bestand; afgestemd op het biotoop, door verantwoord afschot zoals een goed natuur-beheerder betaamd? Wij staan in dit land toch als predator bovenaan de voedsel keten? Is het geen moreel en ethische plicht waarachtige zorg te geven naar vermogen en lijden te voorkomen?

Het is toch ON-natuurlijk en respectloos om beesten in onze welvaartsstaat onder deze omstandigheden aan hun lot over te laten? Samen-Leving noem je dat. Wat een liefdeloos en gevoelloos voorbeeld voor onze medemens en kinderen. Ik schaam me diep!

Hoe kun je dit ooit naar eer en geweten verantwoorden?

Natuurbeheerders - Beleidsmakers, waar zijn jullie mee bezig?

Word Wakker...Ga kijken!, zie en VOEL deze zinloze ontrend ont-menselijking van de dieren- en hiermee mensenwereld.

Dit mag niet meer voorkomen...en ik weet zeker dat ik namens vele miljoenen medeburgers met gevoel spreek!

Viathou Peletier, 10 april 2006