

Viathou – De filosofie van een bijzondere vrouw

deel III

De herfst laat de bladeren prachtig kleuren als ik Landgoed Hoog-Deelen op rijd ter voorbereiding van dit derde artikel over Viathou Paletier en Hoog-Deelen.

Oase

Ik word opgewacht door de trouwe viervoeter en uitbundig verwelkomd. Wat telkens weer opvalt, is dat je je meteen ook thuis voelt op dit prachtige stukje Veluwe. De combinatie van schoonheid en rust doet een mens goed in deze jachtige wereld waar de vierentwintiguurseconomie de dienst schijnt uit te maken. Prachtig om hier 'rentmeester' te mogen zijn en deze oase te kunnen beheren maar vooral ook daadwerkelijk te mogen beschermen met al zijn pracht aan leven en natuurschoon.

De wortels

Je hebt het vaak over worteling en geaard zijn. Wil je eens uitleggen wat je hier precies mee bedoelt, vraag ik Viathou.

“Daar waar het begint op aarde, zoals een zaadje wortel schiet vanuit zijn essentie en daarmee letterlijk aardt om te overleven, te groeien en tot wezenlijke manifestatie te komen, zo zal ook het leven van de mens eerst geaard moeten worden om goed te kunnen groeien”. Maar wat is worteling werkelijk? En wat heb je daarvoor nodig?

“Ik zie de waarde van de kennismaking met de aarde en verzorging van de primaire levensbehoeften aan de basis van de overleving als de worteling van het bestaan. Eerst weten te overleven d.m.v. de kennis en ervaring in het verkrijgen van voedsel, warmte en veiligheid. Water en brood. Niet alleen op fysiek niveau, maar ook op geestelijk niveau kennis maken met de waarde van water als basis voor al het leven, maar ook de kennismaking met de stof, met de materie als manifestatie van de geest van het leven. Letterlijk de aarde, mest, mineralen, zaad, granen, bloemetjes, plantjes, bomen, visjes, kikkertjes, kippetjes, vogeltjes, koetjes, mensjes, de elementen lucht, wolken, ruimte, bergen, oceanen, sterren, vuur, de maan, de zon, etc. En vervolgens geïntegreerd, de samenhang, de samenwerking van al deze elementen en al dit leven wat producten oplevert om te kunnen overleven. Melk, brood, boter, kaas en eieren, vlees, wijn, lucht, zuurstof, water, hout, het reinigingsvermogen van de aarde, het ontbindings-



Viathou met haar trouwe viervoeter

(Foto: JGS)

vermogen van de aarde, het schepingsvermogen van de aarde. Het wonder van het leven. Alleen dan kan er een diep respect en verwondering ontstaan over het ontstaan van het leven en de schoonheid hiervan. Alleen dan kunnen wij gaan beseffen hoe bijzonder en een groot wonder wijzelf zijn in het totaal van het bestaansmechanisme, van al het leven en welke taak wij hebben als piepklein onderdeelje van de immense kosmos om waardig onderdeel van dit geheel te kunnen zijn.”

“Dit is wortelen” gaat Viathou verder, “dit is inzicht verkrijgen in de processen die met de ware verbinding van het leven en laten leven te maken hebben. Dit heeft niets te maken met oorlogvoeren, wapens produceren en elkaar afmaken. Dit kunnen alleen mensen elkaar aandoen, hierin staan de dieren ver boven ons. De demonische krachten van angst, macht, jaloezie, begeerte, onderdrukking en wreedheid waartoe een ont-aard mens in staat is. Hoe onwaardig. Hoe heeft de mens zo zijn wortels kunnen verliezen en zichzelf uit het oog verloren”

Verbondenheid

Is er een manier om het tij te keren, wil ik weten. “Ja” zegt Viathou heel gedeicideerd, “ik zie het opnieuw aarden van onszelf als de basis voor heling. Onszelf en onze kinderen terugbrengen naar de aarde door ze contact te laten maken met deze aarde door de waarde hiervan te voelen, te ervaren en inzichtelijk te maken.

De natuur, de stilte, waar wij allen zo intens mee verbonden zijn, maar deze verbinding niet meer kunnen voelen, in relatie tot ons werkelijke zijn. Wij zeggen wel dat wij geweldig aards zijn doordat wij in een overvloedige materie leven en onze geest volledig richten op het nog meer vergaren en veiligstellen hiervan, maar in mijn oog is dat juist een volstreekte ont-aarding, omdat de verbinding met de werkelijke waarde van al deze rijkdom volledig uit het oog is verloren.

Eigenlijk begrijpen wij niets meer van de materie en zijn waarde. Wij zijn onze verbondenheid, onze wortels hiermee volledig kwijtgeraakt. De tijd laat het zien; burn outs, psychische ‘ont-



Viathou bij haar stenencirkel

(Foto: JGS)

binding', stress, depressies, ziekten (lichamelijke disbalans en 'ontbinding') die ontstaan op basis van verzwakking van het interne afweermecanisme, verlies van kennis te opzichte van het leven, en daarmee de normen en waarden; verlies van de liefde en het respect voor alles wat is. (criminaliteit en vernieling) Terwijl wij in onze(westerse) maatschappij nog nooit zo'n hoge welvaart en kennis tot ons aller beschikking hebben gehad in de geschiedenis als nu.

Kennis

Kennis is een prachtig middel om tot inzicht te komen en onze taak is de kennis in alle zuiverheid op te nemen, inzichtelijk ernaar te leven, en zo mogelijk door te geven. Zoveel mogelijk mensen bewust te maken te leven in liefde en respect voor elkaar voor een plezierige zorgzame samenleving vol verdraagzaamheid, betrokkenheid, en begrip voor ieders individuele taak en (lijdens)-pad “.

Symbool van heelheid

Op het mooiste punt van Hoog-Deelen heb je een indrukwekkende stenen cirkel gemaakt, hoe ben je daar zo toe

gekomen en wat betekent het voor je? “De cirkel is ontstaan op gevoel. Ik was daar al vele keren gaan zitten en het voelde of alles er in balans was. Het was voor mij een afstemmingspunt om te schouwen en om te overdenken... Wat is de zin van het bestaan? Waar zijn wij mee bezig, waar mogen we om vragen? Ik wilde die plek markeren en heb toen een grote steen gezocht en ben daar op gaan zitten. Telkens als ik op de heuvel kwam was er de behoefte om meer stenen te zoeken en zo is er langzaam aan een cirkel ontstaan met twaalf verschillende stenen van het Landgoed, waarvan vele windkanTERS uit de ijstijd. Iedere steen heeft zijn eigen kracht. De cirkel is voor mij een symbool van heelheid. Een kosmisch levenswiel. Twaalf stenen voor de twaalf energiepunten(chakra's) van het menselijk lichaam, de twaalf planeten, de twaalf tekens van de dierenriem die invloed hebben op de aarde en de mens, twaalf uren van de dag, het bioritme, de twaalf maanden van het jaar en de twaalf apostelen. De Indianen zien er de twaalf volkeren(stammen) op aarde in. In oude culturen onder andere bekend

als de druïde cirkel, de steencirkel of het medicijnwiel.

Voor mij is het een symbool voor de levenscyclus; de cirkel van het leven die iedereen te doorlopen heeft om tot heelheid en zuiverheid te komen, maar ook een symbool van intense verbondenheid van het leven in Eenheid.

Idealen

Wat zijn je idealen met betrekking tot Hoog-Deelen, vraag ik Viathou tot slot. “Ik wil het bovenal beschermen tegen negatieve en natuurvernietigende invloeden en er nog meer bewustwordingsactiviteiten ontplooiën. De mensen laten ervaren, leren voelen wat de natuur met je doet, de lucht inademen, nieuwe levensenergieën opdoen, tot rust komen. Vooral bij stress is de rust van de natuur helend. Kinderen van de ‘Stichting kinderen van Moeder Aarde’ zullen met groepen naar Hoog-Deelen komen om de natuur zelf te beleven, met dieren omgaan en werken in de moestuin. Op velerlei manieren en gebieden een echt educatief centrum voor de natuur, haar processen en bewustwording. Prachtig is dat”.

Albert Bron